

Vertellen

Vertel het verder

Matteüs 28:16-20

31 mei 2026

Vertelling 4-7 jaar

Verdergaan

Door de heuvels van Galilea loopt een groepje mensen.

Ze lopen hier niet zomaar.

Een tijdje geleden, toen het Pasen was, is hun vriend Jezus gestorven. Maar op de derde dag was het graf leeg. Twee vrouwen hebben het gezien. Ze zagen een engel, die zei: 'Alle leerlingen van Jezus moeten naar Galilea komen. Daar zullen ze Jezus zien.'

En later hebben die twee vrouwen Jezus zelf ook nog gezien. Levend en wel, opgestaan uit de dood. En Jezus zei hetzelfde als de engel: 'Laat mijn leerlingen naar Galilea gaan. Daar zullen ze Mij zien.'

Daar lopen ze nu, in Galilea. De twee vrouwen voorop. Maar de leerlingen die erachter lopen, vinden het toch een beetje gek. Zou Jezus echt zijn opgestaan uit de dood? Of zouden de vrouwen zich misschien vergist hebben? Zijn ze dan voor niks naar Galilea gegaan?

Na een tijdje komen ze bij een berg. 'Hier is het,' zeggen de vrouwen. En op dat moment is Jezus er opeens. Ze zien Hem allemaal. Hij is niet dood, Hij leeft! Maar... hoe kan dat dan? denken de leerlingen. Ze gaan op hun knieën zitten en aanbidden Jezus.

Jezus loopt wat dichter naar ze toe. 'Mijn verhaal is nog lang niet voorbij,' zegt Hij. 'God heeft Mij alle macht gegeven, in de hemel en op de aarde. Daarom moeten jullie op weg gaan. Vertel alle mensen in de wereld wie Ik ben. Jullie mogen ze dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Daarmee laat je zien wie God is: God is als een Vader die voor zijn kinderen zorgt. Hij is ook dichtbij, als Zoon van God. En Hij is als een kracht die in de mensen werkt. Vertel dat aan de mensen. Vertel dat ze goed voor elkaar moeten zijn. En vergeet nooit: Ik blijf bij jullie. Altijd.'

Even later lopen de leerlingen verder, door de heuvels van Galilea. Ze kunnen nog steeds niet alles begrijpen. Maar een ding weten ze zeker: de vrouwen hebben zich niet vergist. Jezus leeft. Hij blijft altijd bij hen!

Mattijs Weegenaar



Werkvormen

4-7 jaar

 **Gesprek:** De leerlingen gaan de mensen over God vertellen. Wat zullen ze zeggen? Bedenk samen de woorden. Aan wie zou jij die woorden willen zeggen?

 **Spel:** In de tekst geeft Jezus drie opdrachten: **ga** op weg, **doop** de mensen en **vertel** ze het goede nieuws. Bedenk bij elk een beweging, bijvoorbeeld lopen bij 'ga', stilstaan en handen op het hoofd bij 'doop' en zitten bij 'vertel'. Geef de kinderen elke keer een opdracht en laat ze de beweging erbij doen. Voer het tempo steeds meer op.

 **Creatief:** Vertel het verder, is het thema van vandaag. Laat de kinderen bedenken wat zij uit het verhaal verder willen vertellen en laat hen dit aan elkaar door fluisteren.